

Polentocht Driel Nieuwsbrief

Luctor et Emergo September 2018 nummer 4

Het vroeger openen van het startbureau voor de langere afstanden (7.30 uur in plaats van 9.00 uur) was een succes. De doorstroom van wandelaars verliep een stuk vlotter !



Ook dit jaar werden we weer ondersteund door MAS (Maatschappelijk stagiaires van het Lyceum Elst). Ze hielpen met het bemensen van het startbureau. Dat was weer een succes. We ontvingen heel veel complimenten over deze ondersteuning!



Natuurlijk kan de statiefoto niet ontbreken, in de Jeep van Theo! Dat spandoek, het was toch de Polentocht? Ja maar onze collega's van de Exodustocht maakten reclame voor de tocht in 2019. Ook waren zij aanwezig om mee te helpen in het startbureau, met opruimen en regelden diverse randvoorwaarden zoals wisselgeld en achtergrondbanners

TERUGBLIK POLENTOCHT 2018

.De evaluatie van de Polentocht 2018 heeft nog niet plaats gevonden maar toch al een nieuwsbrief met impressies van de Polentocht 2018 in woord en beeld.

De Polentocht werd verlopen onder ideale omstandigheden, lekker wandelweer en om het geheel wat kleur te geven een lekker zonnetje. Dat was ook te merken aan het aantal wandelaars: 619 mensen namen deel aan de tocht van dit jaar.

Dat was een record!. Blij gezichten alom, behalve bij deze of gene die toch nog wat kritische opmerkingen hadden. We hadden eigenlijk maar een groot probleem: routeboekjes tekort. Maar omdat de wandelaars wat geduld hadden (wat bevorderd werd door een gratis consumptie) konden we dit probleem tackelen door snel nog wat routes uit te draaien.

O ja, van de club van hardcore Polentocht wandelaars zijn er nog 10 over die alle 11 de tochten gelopen hebben.

kwbn
Koninklijke Wandel Bond Nederland

POLENTOCHT 2019

Op 14 september 2019 organiseren we de 12^e editie van de Polentocht.

Wilt u die datum alvast reserveren in uw agenda?

Vanaf begin juli 2019 kunt u voorinschrijven!



We weten niet of iedereen het gezien heeft maar op 8 september verzorgde niet het Drielse veer de overtochten over de Rijn, maar het "Poolse veer". De Poolse vlag was een initiatief van de pontbaas en werd zeer op prijs gesteld.

De alternatieve route naar Heteren, onder aan de dijk, aan het begin van de 15, 25 en 30 kilometer, was voor sommigen een probleem, zij liepen het sint Nicolaas pad af en liepen zich vast bij de Rijn. Dus volgend jaar zullen we het duidelijker maken: "loop aan de voet van de dijk tot aan de brug in Heteren!"



EVALUATIE POLENTOCHT 2018

Op 16 oktober evalueert de werkgroep de Polentocht van dit jaar, Wilt u uw steentje bijdragen? Opmerkingen zijn welkom! Mail ze naar info@polentocht.nl